

Nieuwsbrief juli 2024

'Alleen bij U ben ik geborgen.'
Psalm 4:3 berijmd

Dankbaar voor haar leven hebben wij als bestuur van Edukambani afscheid genomen van Greet Rietkerk. Door haar is Stichting Edukambani opgericht. Haar visie deelde ze en deze vond weerklank: arme getalenteerde jongeren de kans geven op goede scholing.

In Memoriam



Greet Rietkerk

14 oktober 1937 – 28 april 2024

Eind jaren zestig vertrok Greet Rietkerk als jonge dokter naar Eritrea voor het doen van medisch zendingswerk. Opgegroeid als tiende in een gezin van twaalf kinderen, heeft ze zich vrijgevochten van het patroon dat meisjes in de huishouding moesten werken of in een zorgend beroep of moeder worden. Ze ging op eigen kosten studeren en is tropenarts geworden. Haar familie en vrienden steunden haar. Zij ging 'Geroepen op weg', overtuigd dat God haar riep tot deze taak. *'Zijn aanwezigheid was zo duidelijk, dat, juist door de moeilijkheden heen, Hij mij de overtuiging gaf dat dit zijn werk was. En dat ik met Hem mocht meewerken.'*

Greet is overleden op 28 april 2024 in Zeist, waar zij woonde sinds zij zorg nodig had vanwege de ziekte van Alzheimer. De zelfstandige, kordate dokter, die niet zeurde en wist van aanpakken, werd afhankelijk. Zij leed door haar gevoel van zinloosheid, voelde zich gekooid, ontheemd. Maar God was ook hier bij haar, dat wist ze zeker. Haar broer Wim Rietkerk zei in de dankdienst vanuit Romeinen 8: 31: *'Wat moeten wij hier verder over zeggen? In haar lijden viel Greet terug op haar gehechtheid aan Christus. Al God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?'*

Dát had ze ondervonden, als zendingsarts in Afrika. Het begon in Eritrea, toen nog een provincie van Ethiopië, waarin het ziekenhuis in de burgeroorlog werd aangevallen door rebellen. Omdat toen het werk onmogelijk werd, kwam een nieuwe roeping voor Kenia, in het gebied van de Kamba. Dáár in dat afgelegen gebied, heeft Greet, uitgezonden door de OPC-kerken in Amerika, het evangelie gebracht in woord en met daden van liefde en hulp. Met een klein team van vertrouwde medewerkers heeft ze de kliniek 'Tei wa Yesu' – de barmhartigheid van Jezus – opgezet voor eerstelijns gezondheidszorg, verloskunde én preventie. Daarbij werden ook jonge mensen uit Kenia opgeleid als verpleeghulp, laboratorium medewerker, of boekhouder, zoals Jacob Musyoka, met wie Greet een bijzondere band ontwikkelde die hun hele leven zou duren.

Na haar pensionering in 2002, zette Greet, samen met haar Thuisfront en Jacob Musyoka, het werk voort en werd haar focus ondersteuning en bemoeiding van jonge mensen door het steunen van onderwijs, in Stichting Edukambani. Langzaam droeg Greet haar rol over. Ze reisde nog regelmatig naar Kenia en nam dan bestuursleden mee om hen te introduceren bij Jacob en de andere betrokkenen bij de inmiddels opgerichte NGO Ganspro (Gai Needy Students Project). En verder bezochten ze scholen, kerken en ontmoetten vele bekenden. Greet was erg geliefd. Duizenden baby's zijn door haar handen geboren. Via Edukambani krijgen honderden jonge mensen de kans om door goede opleidingen de armoede in het gebied te keren. Greet was een moeder van velen. We missen haar, in Nederland, Kenia en de VS. Tot weerziens, kleine moeder, nitukonana.



Greet en personeel van kliniek Tei wa Yesu



Greet omringd door jongeren van Edukambani



Greet en Jacob in overleg

Reacties op het overlijden van Greet vanuit het Ganspro-bestuur, Kenia:

In Kenia en in het Ganspro-bestuur is het verdriet om het overlijden van dokter Greet groot.

‘Ik heb nauw met haar samengewerkt toen ik jong was, in het ziekenhuis Tei wa Yesu’. ‘Dokter Greet zal altijd in de herinnering blijven van de mensen in Gai, vanwege al het werk dat ze in dit gebied heeft gedaan,’ schrijft Mary Muneeni.

‘De voetafdrukken die je achtergelaten hebt zullen worden herinnerd’. ‘Het blijft mijn grote verlangen dat wij, Ganspro en Edukambani, het project dat je ons hebt nagelaten blijven besturen en grote dingen bereiken, met Gods hulp. Laten we op de Heer blij-

ven vertrouwen, door gebed en naastenliefde, en de visie van onze grondlegger blijven volgen’, schrijft pastor Jonah. ‘Moge de Almachtige Heer haar laten rusten in vrede’, Joseph Kimoto en Chris Musyoka. ‘We danken God voor het leven van dokter Greet’, Sammuel Kyalo.

Eunice Erick zegt ook namens haar moeder Grace en broers: ‘U hebt vele zielen aangeraakt. U hebt vele zielen veranderd. Sommigen zijn nog in leven vandaag de dag, door uw toedoen. Wij als familie van Jacob Musyoka rouwen om u.’

Het boek van Greet Rietkerk ‘Geroepen op weg – mijn verhaal als zendingsarts’ is nog beschikbaar, evenals de link naar de dankdienst bij haar begrafenis. Hebt u belangstelling, laat het weten aan Heleen Smit, secretariaat, zie briefhoofd.



Nieuws uit Kenia

De afgelopen maanden hebben een aantal studenten hun opleiding afgerond. Zij zijn dankbaar voor de kans die hen geboden is. Wij zijn blij met hun inzet, en bidden dat ze een woon- en werkplek vinden waar ze tot zegen zullen zijn.

Alex Muema (1) studeerde af aan Kenyatta University met een bachelor of commerce (financiën).

Purity Ngei (2) rondde haar opleiding Project Management af in Nairobi Technical Training Institute. Mwasya Cyrus Mutati (3) studeerde af aan de Kenya Methodist University met een bachelor in Education Science (wiskunde en scheikunde).

Dennis Joseph (4) is na de praktische beroepsopleiding gecertificeerd monteur.

Eunice Kalunge (5) is opgeleid tot soldaat in het Keniaanse leger.

Dokter Simon Mwendwa, opgeleid binnen Ganspro, werd 17 juni geïnterviewd in het Kenya-journaal: ‘Dankzij Ganspro kunnen we zorg bieden in een grote regio rond Kitui, via het ministerie van gezondheid.’ Kinderen lijden hier aan ondervoeding. Het journaal toont moeders met kleintjes onder

de vijf in lange rijen om te worden gescreend op lengte, gewicht en bovenarm-omvang. Zij leren over gezonde voeding en het bereiden ervan. Ook worden huis-aan-huis bezoeken gebracht voor gezondheidsadvies. De kindersterfte wordt zo aantoonbaar teruggebracht.



Dank en gebed

Het leven van Greet Rietkerk geeft veel aanleiding om te danken. Tegelijk bidden we om troost. We bidden voor bestuur, scholieren en studenten in Kenia, en danken de Heer voor wie afgestudeerd zijn. Het is Gods werk. Wij mogen met Hem meewerken.