

Talent komt tot bloei

Eunice Kalunge Mwema kon door ondersteuning van Edukambani naar de middelbare school. Nu heeft ze een kantoorbaan in het leger en is ze kostwinner voor haar familie. Ze vertelt haar verhaal.



Ik ben geboren op 23 maart 2003. Ik kom uit een gezin dat de wind niet mee had. Mijn ouders hebben vijf kinderen en geen vast werk. Mijn oudste broer is gehandicapt. Een andere broer is jong overleden. Het was voor ons gezin lastig om een maaltijd op tafel te krijgen.

In 2007 ging ik naar de Primary School. Toen ik in groep vijf zat deden mijn ouders me naar een andere school, omdat ze een goede opleiding belangrijk vonden. Het betekende wel dat ik groep vijf nog een keer moest doen. Ik hoorde bij de besten van de klas. Toen ik in groep zes zat begon mijn zus op de middelbare. Omdat er alleen voor haar schoolgeld was moest ik van mijn vader ook groep zes nog een keer doen, zodat zij tijd kreeg om door te leren. Ik vroeg me af waarom, ik was toch een van de besten van de klas?

Ik maakte ik mij zorgen hoe het verder moest. Ik hoorde over beurzen van Ganspro, maar durfde er niet op te hopen. Ik werkte hard, want inmiddels had ik de droom om hersenchirurg te worden. Misschien had dat iets te maken met de handicap van mijn broer. Maar omdat mijn ouders de middelbare school niet konden betalen dacht ik: oké, dan ga ik wel naar de ambachtsschool en word ik kleermaakster.

Eind 2018 kreeg mijn moeder een telefoontje en werden we uitgenodigd om naar het Ganspro seminar te komen. Ik kreeg een beurs! Dus kon ik naar Kimangao Girls Secondary School gaan. Eén

van de beste scholen in de omgeving. Ik bleek heel goed te zijn in atletiek. In de vierde deed ik mee aan kampioenschappen in Tanzania en won de bronzen medaille. In dat zelfde jaar slaagde ik voor mijn eindexamen. Dankzij Ganspro/Edukambani heb ik me nooit zorgen hoeven maken over schoolgeld.



In 2023 deed ik mee aan Ngong Military Camp en Athletics Kenya. Na het kamp ging ik weer thuis wonen bij mijn ouders en had een paar tijdelijke baantjes. Toen belde het leger met het nieuws dat ze een baan voor me hadden. Ik kon mijn oren niet geloven. Op 2 oktober 2023 begon ik aan mijn militaire training. Ik werd gestationeerd in de Kahawa kazerne, waar ik nog steeds werk. Ik heb er een goede, vaste kantoorbaan. Ik ben op dit moment de kostwinner voor mijn familie. Ik betaal het schoolgeld voor mijn jongere broer en zus.



Ook jij kunt Keniaans talent tot bloei laten komen.

Bid voor het werk in Kenia en maak je gift over op bankrekeningnummer
NL90 INGB 0003 1864 02
t.n.v. Edukambani



Meer informatie: www.edukambani.nl